

Englænderpokalen 1986

Vinder af Englænderpokalen Troels Fenneberg, Sønderborg FD 363 "Lotte"



Formanden for Dansk Folkebådsklub, Jens Lautrup, Middelfart, overrækker her den fornemme vandrepokal til Troels Fenneberg fra Sønderborg.

Sommertur 1986 i Folkebåden "LOTTE"

SØNDAG 22. juni

Startede med varme og sol kl.15.15 fra sønderborg lystbådehavn, bådens besætning: Hans Henrik, Henrik, og Troels. Vinden stod i øst, nordøst 2 til 3 sek/m. Gennem broen kl.15.40. Efter 15 min. gik vinden over i N, men vi fortsatte op gennem Allsund med svag vind, vi måtte krydse, senere blev det helt galt vinden gik om i NV, nå, men vi havde det varmt og slappede af. Kl. 21 var vi nået til indsejlingen til Dyvig, så vi besluttede at søge havn, da vinden næsten var borte. Vores første overnatning blev Mjelsvig. Sejlene blevet taget ned 22.00, en dag med for meget kryds og for lidt vind.

MANDAG 23. juni

Vinden stod i øst, 3 til 5 sek/m. Målet var Bjert Strand. Vi stod ud af vigen kl. 10 og havde en agten for tværs. Solen skinnede fra en skyfri himmel, det var dejligt varmt og humøret var godt. Nord for Als blev det til en foran for tværs, med lidt sø, Hans Henrik styrede, det gik godt mod Årø. Vinden tiltog fra øst, da vi nåede Årø efter 3 timers sejlads. Vi gik i havn for at spise frokost, og slappe af et par timer. Vinden skulle aftage hen mod aften, så vi besluttede at gå videre kl.16 mod stranden. En tur med god vind og sø. Binderup Bugt kl.17.30. Blev modtaget af Lotte Bo og Steffen i deres speedbåd. Bølgerne var ret høje, så ankeret blev først kastet en halv time senere, men der var stadig meget vind. Alt gik godt. Vi fik en fin modtagelse, da vi kom i land af familien og blev inviteret til Set. Hans aften, en blæsende, men god aften.

TIRSDAG 24. juni

Stod op til sol og godt vejr, vinden var i ØSØ, så vi måtte nok regne med kryds til ASSENS. Kl.11 sagde vi tak for en fin aften og krydsede mod FØN S, Fynsland. Vinden tiltog 8 til 10 sek/m, så det blev lidt sprøjt en gang imellem. Ved Wedelsborg krydsede vi Thyra fra søværnet, den på en bagbord og vi på styrbord, så den pænt af vejen i god tid. Det er et meget flot skib, hvidt med to master. En halv time før Assens sprang vinden i SSV, så det blev nogle skæve bølger og noget vand. Kom godt i havn og fik en god plads, lige ud for bad og toilet, kl. var da 16.30.



ONSDAG 25. juni

Stod op til endnu en varm og solrig dag, vinden var i SSØ, 2 til 3 sek/m. Målet var Avernakø. Efter morgenmaden fik vi gjort klar til afsejling kl. var da 10.15. Ud til Thurø bund med halvvind. Derefter en foran for tværs, bidevind mod Helnæs, desværre gik vinden næsten bort, så vi tændte for de 5 hk., og den fik lov at gå 45 min. Helnæs på nært hold, vinden kom igen fra S. Henrik og Hans Henrik var faldet i søvn, den ene i kahytten, den anden på fordækket, jeg styrede mod Horneland, det gik godt derned af, med en foran for tværs. Kl. 16.00 rundede vi Horneland, vinden kom nu SSV, så det blev til en agten for tværs, første gang på turen, hvor vinden er med os. Vi nød det med øl, sodavand og kager og så en dejlig sol der skinnede fra en skyfri himmel, vi havde det skønt. En halv time før Avernakø gik vinden helt bort, så vi fik igen brug for vores så udmærkede motor. Kom til Korshavn, hvor der lige var en plads tilbage i havnen, det blev ved siden af en Norlin 808. og ved broens landingsplads, kl. nu 17.45., vejret skønt.

TORSDAG 26. juni

Natten havde været meget blæsende, de både der lå på den anden side og uden på molen, måtte enten sejle bort eller gå ind i havnen uden på de andre. Det var kun mig der blev vågen, de andre to sov trygt. Vi blev på øen og fik tilbud om at komme en tur med vikingeskibet, som også lå i havnen. Det var en meget stor oplevelse at være med det. Vi sejlede ca. 2 timer og nød turen med alle de friske unge piger og drenge, og så bådens dygtige styrmænd Erling og Gert, de havde virkelig styr over sejladsen. Resten af dagen forløb med afslapning og hygge i bådene. Var sammen med Jytte og Per, som også lå der med deres Folkebåd.



FREDAG 27. juni

Tog afsked med vores venner på vikingeskibet kl.11.30. Vi pakkede Lotte og gjorde klar til at sejle sammen med Per og Jytte til Dyreborg, vinden var jævn fra N, NV med sol og varme. kl. 12.50 tog vi afsked med øen, og sejlede mod grydeløbet, mellem Bjørnø og Fyn. En god samlet sejlads til Dyreborg, vinden nu 7 til 8 sek.m. Per og Jytte først i havn 13.50. I Dyreborg var det meget varmt, næsten ikke til at holde ud, vi gik en tur op i skoven og fik så kaffen bagefter hos Per og Jytte. Ringede hjem og fortalte hvor vi var og at vi sejlede videre til Gelting, så vores ankomst til Sønderborg vil blive lørdag omkring middag. 17.25 af sted over Lillebælt med en foran for tværs, 5 til 7 sek/m, dejlig sejlads. Jytte og Per gik fra og til Mommark, for der at overnatte. Rundede Pøl 19.30 og begyndte så at krydse, men det gik godt, vinden var god, Henrik begyndte så at forberede vores aftensmåltid. Kl. 22.50 gik vi ind i Gelting og fik en god plads. Nu var tiden til alle tiders brusebad, og så i seng. Intet telt over denne nat. Meget varmt.

LØRDAG 27. juni

Sidste dag på vores 8 dages tur, solen skinner og vinden er svag fra NNV. Det er varmt. Et godt morgenmåltid og så havnepenge til en sur havnefoged. Kl. bliver 10 og vi hejser sejlene og går mod Søndreborg. Kun Henrik og jeg var oppe og handle, Hans Henrik blev i båden, det havde sin årsag. Sejlturen gik fint til Sønderborg, vinden var svag og lige i snuden, men det var vi efterhånden gjort bekendt med. Første 8 dages tur hvor vi har krydset så meget, men så skal det også siges, det er første tur uden regn, og hvor solen har skinnet fra morgen til aften, og masser af varme. Kl. 12.50 går vi ind i Sønderborg lystbådehavn og ind på vores plads, som er ledig, skiltet har Lise vendt dagen før på rødt.

En god tur er slut, alt er som da vi startede, ingen uheld, vi kan kun se tilbage på 8 gode og varme dage, som man må være meget taknemmelig for.

Troels Fenneberg – FD 363 Lotte