

ENGLÆNDERPOKALEN

1966

Verner Jensen

FD 437

Øresund Sejlklub Frem



Sjælland Rundt 1965.

For første gang skulle vi ud og prøve båden til en rigtig kapsejlad. Båden BIEN 437 havde været i vandet en måned, og vi var lige blevet klar med det sidste til Sjælland Rundt.

Båden blev sejlet til Helsingør torsdag aften, og der var som sædvanlig overfyldt i havnen. En anden havde kørt vognen til Helsingør, så vi kørte hjem for at hvile til næste dag.

På startdagen fredag ankom vi til Helsingør kl. 18 og nåede netop instruktionsmødet. Vejmeldingen lød på storm fra SV og V og vi skulle have Sjælland om SB.

20 min. før starten kl. 20⁰⁰ stak vi ud af havnen, vinden var jævn S, strømmen nordgående, så vi startede næsten inde ved molen. Ved Kronborg lå vi ret godt, ca. 7 - 8 af over 40 startende folkebåde.

Pludselig sprang vores underligsstrækker, der var monteret dagen før, og underliget løb ind ad bornmen. Fat i værktøjet, en skrue i nokken af bommen og så bændsle. Ved det lille uheld gik 8 - 9 folkebåde forbi.

Vi krydsede for små slag under kysten til nord for Snekkersten. Vinden drejede lidt efter lidt SV, og vi opdagede, at vi kunne holde Middelgrunden op, så vi tog et ben sydpå, mens de fleste øvrige både åbenbart ikke var blevet opmærksomme på vinddrejningen og fortsatte med at krydse.

Vi var nu, så vidt vi kunne se, først af folkebådene. Klokkeren var lidt over 21, vi fik aftenkaffe og første mand gik til køjs. Vinden friskede efterhånden til 8-9 m/sec., så det gik strygende syd i, og vi tog et par LA-krydsere. Kl. 24.⁰⁰ vagtskifte, vi var nu ved Middelgrunden. Kl. 03.00 vagtskifte igen. Nu havde vi lige passeret Drogden. 2 folkebåde gik forbi til lu. Resten af feltet lå ca. 1 sm agten for.

Vi fortsatte over Køge Bugt forbi Stevns i afstand ca. 3 sm og fortsatte til midt i Faxe bugt. Her vendte vi og gik ind til Felskov rev ved Rødvig.

Det var vist ikke så godt, at vi havde holdt os ude til søs, for da vi nåede revet, var vi helt nede midt i folkebådsfeltet.

Vindstyrken var nu steget til ca. 12-14 m/sec. Fra Felskov rev kunne vi næsten holde Bøgestrømstønden op. Kort før Bøgestrømstønden brød SB skødespil sammen, så vi på BB halse måtte hale fokken på BB spil, og det var jo et handicap med alle de små kryds vi havde foran os.

Ved soldaterne ville vi gå inden om, der stod 1,4 m på kortet og det var normal vandstand, men alligevel gik vi på grund. En hurtig vending, og vi gik af.

Ned langs skoven før Kalvehave fik vi dagens eneste måltid, her var lidt læ og slæk på skøderne. Vi gik forbi Kalvehave ca. kl. 12 og så, at mange af deltagerne var gået i havn.

Det gik kun småt fremad til Langø Vrid, hvor vi så en folkebåd stå temmelig tørskoet.

Vindstyrken var steget til W 18 - 20 m/sec., og da vi så en folkebåd med storsejl alene indhente os, og da det var svært at hale fok over et spil, bjergede vi fokken og gik så fra folkebåden igen.

Kl. ca. 15³⁰ gik vi under Storstrømsbroen, og her kom vi til det værste. Båden bankede i uafbrudt, og toppen af søerne blæste af lige i hovedet på en, så man næsten ikke kunne se.

Der var kun een båd at se agten for os, og den vendte om efter ca. 1 time efter Storstrømsbroen. En mand var søsyg, havde for øvrigt været det siden vi stak ud i Køge Bugt, og jeg havde roret også siden Køge bugt, og sidste mand lænsede ca. hver halve time.

Ved mørkets frembrud var vi ved Knudshoved og kunne endelig tage et langt ben til Stignæs, som vi næsten kunne holde op. Da klokken var 1⁰⁰ kunne jeg ikke længere holde mig vågen, og vind og sø havde lagt sig noget, så den eneste der var nogenlunde frisk tog pinden. En halv time senere blev jeg vækket, han kunne ikke finde ud af, hvor vi var, men vi havde forvildet os ind mellem nogle bundgarnspæle helt under kysten, og kunne ikke se fyrene mere. Vi vendte, kom fri af en pynt og kunne se Stignæs og Agersø igen. Kort efter vendte vi igen og kunne holde gennem Agersøund.

Solen stod op på skyfri himmel. Vind og sø blev endelig lettere og vi fik sat fokken igen. Så fik vi morgenmad, og vi to derhavde haft tørn siden Køge Bugt gik til køjs. Den søsyge var endelig kommet sig og tog roret.

Det gik hurtigt forbi Korsør, og vi fik yderligere slæk op mod Røsnæs. Vinden var nu nede på 8-10 m/sec., og vi fik læns og kunne fa tørret vores tøj og vores hynder samt repareret skødespillet.

Vi havde næsten ikke rørt provianten før Agersø, nu tog vi for os af retterne, og spiste ca. hver anden time.

Vi var ellers alene på havet, og vi var ikke helt sikre på, om vi var enten allersidst eller allerførst. Ikke før Gilleleje kom der en enlig båd fra store bane. Kl. 24¹⁵ gik vi over mållinien, og fik at vide, at vi var første båd på lille bane.

Af ca. 220 startende både kom kun 22 rundt Sjælland, og kun 2 både havde holdt søen under sejladsen.

Verner Jensen.