

En legende er gået bort

Ove Hjort, alle tiders mest vindende folkebådssejler er død den 12. november 2018, han blev 80 år.

Man kan ikke nævne Ove uden også at tage tvillingebroderen Claus med. De to brødre, som altid blev omtalt "Brdr. Hjorth" vandt sammen med gæsten Karsten Ask i årene fra 1967 - 1976 ikke mindre end otte Danmarksmesterskaber og Guldpokalen fem gange – imponerende!

Folkebåden bag succesen FD 431 købte de for gode penge af bådbygger Thorkild Lind efter DM i 1966. Brødrene Claus og Ove Hjort ønskede allerede i 1965 at købe båden af Thorkild Lind, men han var ikke meget for at sælge den. Brødrene gav ikke sådan lige op og efter en række yderligere forsøg, skar Thorkild igennem og aftalte med brødrene, at hvis de sammen med ham kunne vinde DM i 1966 i Svendborg ville han sælge båden til dem – ellers ikke.

Mesterskabet blev deres og båden kunne købes. Der var noget magisk over FD 431 "Helle" som lille Claus styrede med rolig hånd, mens Ove havde det store taktiske overblik. Ove og Claus der var uddannede ingeniører gik altid meget grundigt til værks med trim og taktik.

Efter de mange sejre igennem årene, kom de i 1973 ud for et uheld i Kattegat, hvor masten brækkede og ikke stod til at redde. Den nye mast var ikke nær så god og "Helle"s magiske fart forsvandt og det blev vanskeligere for dem at vinde, og konkurrenterne var også blevet bedre.

Ove's tvillingebroder Claus led af sukkersyge og blev i årene efter de mange sejre mere og mere syg. Ove solgte derfor "Helle" i 1977 og kastede sig over H-båden, som også dengang var en klasse med hård konkurrence. Men uden Claus, Ove's bedre halvdel, gik det ikke så godt med resultaterne. Den sidste båd Ove sejlede med var en Junker 29, som han sejlede små ture med sammen med sin kone Lotte.

Undertegnede kendte Ove og Claus rigtigt godt fra Københavns Amatør Sejlklub KAS, hvor jeg også var medlem og havde Folkebåd i 1960'erne og 70'erne.

De var et par hyggelige fynboer født og opvokset i Bogense, og de havde en tør fynsk humor. De var altid parat til at give gode råd og tage på vandet og trimme, hvilket både de og undertegnede fik meget ud af. Efter trimsejladserne fil vi som regel en øl og en hyggelig snak om trim og kapsejlad.

I 1986 havde jeg fornøjelsen at have Ove om bord på X 99 "Nupx" ved DM i Bogense. Ove var på sin gamle hjemmebane og lagde en god taktik, og resultatet blev en flot 3-plads.

Tak til en god ven og fantastisk sejler og fair konkurrent – ære være hans minde.

Flemming "NUP" Hansen



Karsten Ask - Claus Hjort - Ove Hjort