

Beretning fra IDDM i Flensburg af Nikolai Kold



Dette års helt store begivenhed for folkebådsfeltet var det kombinerede Tyske og Danske Mesterskab på Flensburg fjorden fra den 15-18 august. Med 57 deltagende både, heraf 19 danske, 34 tyske, 2 svenske og 2 britiske både, var der på forhånd lagt op til tæt race på vandet og som vanligt en masse sociale arrangementer i havn.



De fleste ankom allerede en dag eller to før stævnets start, så man undgik for megen stress med at isætte bådene og samtidigt havde tid til at teste farvandet af og få målt alt grejet ind. Dagen før sejladserne startede var alle inviteret til åbningsceremoni ved Robbe og Berking, som var vært for en drink

og lidt lette snacks. Her var der mulighed for at se deres udstilling om historiske træskibe og efterfølgende kigge rund på værftet, hvor de blandt andet er i gang med at bygge en ny 12-meter, meget imponerende syn.





Den første dag på vandet bød på udsættelse fra morgenstunden, da alle både ikke var blevet målt ind. Da vi over middag kom på vandet, var det til perfekte kapsejladforhold, men vind langs fjorden, så det var muligt at ligge en bane tæt på havnen og med så stabile vindforhold som det nu engang er muligt på en smal fjord. Det blev til to gode sejladser, men som det skulle vise sig for resten at stævnet, var det svært at få sendt feltet afsted uden det sorte flag måtte hejses på dommerbåden. Dette betød til gengæld en masse god starttræning, da vi

nåede 20 starter på 9 sejladser.

Torsdag var en hård dag på vandet, med 3 lange sejladser i frisk til hård vind. Dette betød også at folk var godt trætte til den store festmiddag som var arrangeret efter dagens sejladser. Her var disket op med en masse lækker mad til de sultne sejlere, og efterfølgende live musik. De fleste måtte dog kaste håndklædet i ringen tidligt på aften. Rygterne siger dog at et par blev hængende til langt ud på natten, hvilket gjorde næste dag ekstraordinær lang 😊.



På 3. dagen var vinden forsvundet, og vi fik derfor endnu en udsættelse på land. Heldigvis kom vinden senere, men vi nåede her kun 2 ud af de 3 planlagte sejladser. Dette blev en meget tricky dag, da vinden var mere på tværs af fjorden, hvilket gjorde det svært for dommeren at undgå at mærkerne lå tæt på land. Men som altid var det besætningerne fra toppen der sjovt nok kunne finde vejen rundt på banen, til trods for de store vinddrejninger, hvor man nogle gange var i tvivl om hvorvidt man selv foretog

en vending eller det blot var vinden der lige drejede 60-70 grader 😊

Her skal der samtidigt lyde en stor ros til dommer og baneteam, som under hele stævnet gjorde et flot arbejde med at få afviklet sejladserne i et raskt tempo og med baner der passede til vinden det meste af tiden.

På finaldagen var der atter frisk til hård vind, hvilket resulterede i to meget spændende sejladser. Her skulle vi helt hen til sidste sejlads, før der kunne kåres en Danmarks mester. Dette års vinder blev i meget suveræn stil DEN 873, med Søren Kæstel (Hellerup Sejlklub), Erik Andersen og Alex Lindegaard (begge Kerteminde Sejlklub). De resterende både på podiet bestod af DEN 703 med Per Jørgen, Carl-Otto Hedegaard og Peter Secher (Kolding Sejlklub) på 2. pladsen og sidste års



Danmarks mester DEN 909 med, Flemming Palm, Jakob Palm og Thomas Bastrup (Kerteminde Sejlklub) på 3. pladsen. Udover at blive officiel Dansk Mester, blev Søren, Erik og Alex også officielle Tyske Mestres, så medaljerne, var lige ved at brække halsen på dem.



Udover podiet var der også en række vandrepokaler at uddele. Her skulle der findes den bedst placeret debutant ved DM, som i år var et slag mellem to både. Sejren gik til DEN 745 med Anders Sunke, Claus Lund og Scott Dydensborg (Kerteminde Sejlklub).

Årets ungdomspokal skulle også uddeles, og som et positivt tegn på en forhåbentligt stigende interesse for klassen, var der i år 3 mandskaber der havde 2 ombord på under 30 år. Her vandt DEN 723 med Nikolai Kold, Flemming Kold og Caroline Kold (Kerteminde Sejlklub). Denne besætning vandt også den tyske udgave af Ungdomspokalen, som er en meget smuk pokal udført i ægte sølv, og som tidligere har været en præmie fra Kieler Woche i 1973.

Til sidst skulle vinderen af den traditionsfyldte "Årets Banan" kåres. Præmien er en oppustelig banan med 39 år på bagen og uddeling af drikkevarer til de øvrige medlemmer af klubben. "Vinderen" blev Per Jørgensen i DEN 703, der måtte snurre lige lovligt mange gange rundt om sig selv i løbet af stævnet, og som ovenikøbet formåede at blive diskvalificeret fra en sejlads, til trods for at havde snurret 360 grader undervejs i sejladsen.

Vi håber at dette fantastiske dobbelt mesterskab inden længe kan gentages - det er altså noget sjovere at være 60 både, i stedet for 20 både!

Sejler hilsen
Nikolai Kold
DEN 723