

ALPI og Folkebådenes Guldpokal 2014

Folkebåden ALPI ejer desværre ikke en trailer. Men når man sejler Folkebåd i Kerteminde, er det ikke et problem at komme til at sejle rigtig meget kapsejladser - næsten uden at forlade bugten. I indeværende sæson har vi pt. sejlet 18 onsdagssejladser, Classic Fyn Rundt samt Guldpokalen. I den resterende del af sæsonen regner jeg med at sejle 16 træningssejladser, 1 ranglistestævne samt Romsø Rundt. I alt 30 dage med Folkebådssejladser. Hertil kommer 8 dages tursejladser. Herudover har jeg brugt en del dage med at sidde og 'nørde' med snore, blokke og beslag, samt justere rig. Til tider har jeg været nervøs for, om min hustru har troet, jeg havde en affære, når jeg nu igen skulle bruge en hel lørdag på at sidde og justere noget, hun aldrig vil kunne få øje på. Hvad opnår man så efter så mange timer i båden? Båd og besætning fungerer, og man bliver overraskende hurtig.

Før Guldpokalen havde vi en ambition, som lød: Bedste tredjedel. 1. sejladser gav en 18. plads, og Jens Thurø blev nr. 2, i sin første kapsejladser i den fine Private Lady. Herefter fik vi en heldig skralder på fløjen og vandt ret sikkert 2. sejladser. Vi kunne dog godt mærke, at det hele fungerede temmelig godt ombord, og vi fik blod på tanden. I de næste tre sejladser endte vi 5-1-3, og så førte vi stævnet inden sidste sejladser. Sejladserne til Goldcup er meget lange og tager ca. 2,5 time. Før stævnet aftalte vi at dele opgaverne ret skarpt op imellem mig og mine 2 gaster, Thomas Bastrup og Søren Nissen. Jeg skulle bare styre og trimme storsejl, Thomas havde fokken og vindspring, og Søren skulle finde de bedste tryk (vind). Da opkrydsene var lange, blev vi enige om, at vi skulle have is i maven og tro på at skralderen nok skulle komme, og at vi kun ville fortsætte på en skralder, hvis Søren kunne melde om trykfordel.

Denne taktik virkede 100 procent for os - lige indtil midt i sidste sejladser. Hele førerfeltet sejlede mod styrbord fløj på - hvad vi anså for - neutral vindretning. Vi lå 10, og skulle sejle os op til en 7., for at vinde. Vi gik godt, men det var absolut ikke langsomme både, vi skulle hente for at vinde. Vinden skraldede 5 grader, og som den eneste i front, valgte vi at tage den. Desværre drejede vinden yderligere 10 grader, og den nåede for 1. gang ikke at springe tilbage inden topmærket. Vi røg langt tilbage og sluttede 12.

Guldet gik dermed fortjent til Brian Frisendahl fra Sundby. Før sidste sejladser, under sejladser og efter sejladser, har vi tydeligt kunnet mærke, at det ikke kun var ALPI, der var tæt på at vinde pokalen: Det var mindst ligeså meget Kerteminde sejlklub. Guldpokalen vindes nemlig ikke af båden, men af den sejlklub båden kommer fra. Pokalen er i massiv guld, og den blev udsat i 1963 af en tysk senator. Siden da har Kerteminde sejlklub vundet den 17 gange, og derfor føler rigtig mange Kerteminde sejlere, at denne pokal ører hjemme i Kerteminde. Under sidste sejladser havde mange fulgt med i, hvordan det gik ALPI, og hvor mange både vi nu skulle hente for at tage pokalen. Midt i sidste opkryds gik vi lige foran Henrik Kold, og han sluttede som nr. 4 i sejladser, så havde vi bare bidt os fast i røven på ham! Men det gjorde vi ikke...

Om 3 år er der igen Guldpokal i Kerteminde, og hvis vi fører inden sidste sejladser, lover jeg ikke at smide den væk en gang til. Til stævnet deltog 51 både fra Danmark, Tyskland, Sverige, England, Finland og USA. En stor tak til dommeren og alle hjælperne på vandet. De lagde nogle gode baner og var hurtige til at flytte mærker, når vinden sprang. En kæmpe tak til Per Buch, som har trukket et stort læs og planlagt et perfekt stævne. Desuden tak til alle de hjælpere, der har været på land, og ikke mindst til de mange klubkammerater, som kom med gode råd, bakkede op og heppede på os - helt til sidste opkryds.

Uuh , jeg glæder mig til 2017.

Flemming Palm, ALPI, Folkebåd DEN 850

